

Rust roest in Kontich

'ALLEEN VOOR DE LAMELLEN HADDEN WE WAT OVERTUIGINGS- KRACHT NODIG'

In Kontich staat een bijzondere woning die volledig bekleed is met cortenstaal, het bekende metaal dat zo mooi oranjekleurig roest. Hoewel cortenstaal wel vaker gebruikt wordt in de architectuur is het voor de bekleding van een woning geen evidente beslissing. "De beslissing werd dan ook voorafgegaan door een hele resem van stappen", vertelt Benjamin Deneff, zaakvoerder van DMOA architecten. "Bij de start van deze opdracht bleek dat het om een vrij 'normale' situatie ging: een typisch Vlaamse verkaveling zonder uitgesproken probleem of meerwaarde. Omdat er niet meteen een duidelijk uitgangspunt was, besloten we om zelf een speelse volumetrie te hanteren door een torentje van drie bouwlagen te maken in plaats van de klassieke twee bouwlagen met een hellend dak."

Daarop volgde het idee om de toren te benadrukken aan de hand van lamellen, en die lamellen ook verder te gebruiken om de tuin af te bakenen. In eerste instantie waren dat houten latten, totdat de bewoners blij gaven van een voorliefde voor industriële materialen. "En dus veranderde het hout in cortenstaal. De bewoners gingen er snel in mee. Waar wij iets meer overtuigingskracht voor dienden te gebruiken, was om de lamellen voor de ramen te plaatsen. Uiteindelijk hebben wij een compromis gesloten: de voorste ramen wel, de achterste niet."

De lamellen fungeren als jaloezieën, breken het licht en zorgen voor een gevoel van geborgenheid. Ze hangen niet allemaal op dezelfde afstand van elkaar maar volgen een complexer ritme waardoor het lijkt alsof zij willekeurig zijn geplaatst. "De gevel waartegen zij hangen, is bekleed met geperforeerd staal", zegt Benjamin. "Zo schijnt het zwarte, waterdichte doek achter het staal door, wat voor diepte zorgt."

Het staal geeft de woning het cachet van een groots land-artproject. De inwoners, een gezin met drie kinderen, zijn nog steeds erg tevreden. "We mogen alleszins nog een bijbouw ontwerpen", zegt Benjamin. Zal die ook in staal gebouwd worden? "Nee. Het wordt een Japanse houtbouw. Maar het ritme van de lamellen zal terugkomen."



foto LUC ROYMANS